

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Τοτός. Τον ρωτάει η γυναίκα του:

-Τότε, μ' απατάς; Ναι η Ου;

- Οουουου!!!

Τοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί...

Αννούλα: Τι λες ρε βλάκα, για πόρνη με πέρασες;

Τοτός: Ποιος μίλησε για λεφτά;!

Είναι ο Τοτός στο δωμάτιο της αδελφής του της Τοτίνας κ της λέει:

-Τοτίνα, να σου βγάλω την μπλούζα;

-Μα όχι, Τοτέ, είμαστε αδέρφια.

-Δεν πειράζει, αδελφικά-αδελφικά... Της την βγάζει.

-Τοτίνα, να σου βγάλω και τη φουστίτσα;

-Μα όχι, Τοτέ, είμαστε αδέρφια...

-Δεν πειράζει, αδελφικά-αδελφικά... Της την βγάζει και αυτή.

-Τοτίνα, να σου βγάλω και το κιλοτάκι;

-Μα όχι, Τοτέ, είμαστε αδέρφια!!!

-Δεν πειράζει Τοτίνα, αδελφικά-αδελφικά... Της το βγάζει κ αυτό, μένουν γυμνοί κ αρχίζουν να το κάνουν...

Μόλις τελειώνουν, λέει η Τοτίνα στον Τοτό:

-Τοτέ, *αμάς καλύτερα από τον μπαμπά...

-Το ξέρω, μου το έχει πει και η μαμά...

Ήταν ο Τοτός στο δωμάτιο του, και άκουγε περίεργες φωνές. Πάει στο δωμάτιο του πατέρα του και τον βλέπει πάνω στην μάνα του.

- Α, λέει ο πατέρας του λαχανιασμένος, δεν είναι τίποτε! Απλά βάζω καύσιμα στην μάνα σου.

Και ο Τοτός, όλο απορία:

- Καλά, αυτή δεν φουλάρει ποτέ; Το πρωί της έβαζε καύσιμα ο θεός!

Τοτός: -Μωρό μου, είσαι σαν τη ζέστη...

Αννούλα: -Καυτή;

Τοτός: Όχι... ανυπόφορη!

Μητέρα: -Πως πήγες στις εξετάσεις;

Τοτός: -Κάτι έπιασα μάνα.

Μητέρα: -Δηλαδή;

Τοτός: -Από τα τρία το μακρύτερο!

Είναι ο Τοτός με την αδερφή του στην τουαλέτα και *ηδιούνται. Ξαφνικά, μπαίνει ο πατέρας τους μέσα και τους λέει:

Πατέρας: Τι κάνετε εδώ;

Τοτός: Εεε... πηδιόμαστε!

Πατέρας: Ααα.. Εγώ νόμιζα ότι καπνίζατε!

Τοτός: Κύριε, τι σημαίνει "I'll kill you";

Δάσκαλος: Θα σε σκοτώσω!

Τοτός: Θα μου κλάσεις τ' *ρχίδια!

Τοτός: -Μαμά, ένα παιδί σε είπε *ουτάνα!

Μαμά Τοτού: -Εσύ τι του απάντησες;

Τοτός: -Είσαι συχνός πελάτης;

Πάει ο Τοτός στο περίπτερο να πάρει τσιγάρα. Παίρνει ένα πακέτο και καθώς φεύγει διαβάζει στο κουτί των τσιγάρων «Το κάπνισμα βλάπτει το σπέρμα» Γυρίζει στο περίπτερο και λέει στον περιπτερά:

-Δώσε μου το άλλο με τον καρκίνο!

Παίρνει τηλέφωνο ο Τοτός σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και λέει:

Τοτός: -Ναι γεια σας, θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι.

Ρ.Σ: -Ποιό τραγούδι θα θέλατε να αφιερώσετε;

Τοτός: -Το «Δεν χωράς πουθενά».

Ρ.Σ: -Και πού θα θέλατε να το αφιερώσετε;

Τοτός: -Στον *ούτσο μου!

Ο Τοτός μόλις γύρισε σπίτι του είδε τον θείο του από την Αμερική και έκαναν τον εξής διάλογο:

- "Θείε, τι δουλειά κάνεις στην Αμερική;"

- "Εγώ Τοτό, σπούδασα φιλοσοφία!"

- "Ααα! Και τι είναι φιλοσοφία;"

- "Φιλοσοφία αγόρι μου, είναι μια σειρά σκέψεων που στο τέλος οδηγούν σε μια αλήθεια!"

- "Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα;"

- "Βεβαίως, αγόρι μου. Λοιπόν, έχεις ενυδρείο;"

- "Εχω."

- "Αρα αγαπάς την θάλασσα."

- "Ναι, την αγαπάω."

- "Αρα αγαπάς τα ψάρια."

- "Ναι, τα αγαπάω."

- "Αρα αγαπάς τους ανθρώπους που κολυμπούν στην θάλασσα."

- "Ναι, τους αγαπάω."

- "Αρα αγαπάς και τις γυναίκες που κολυμπούν στην θάλασσα."

- "Ναι, τις αγαπάω."

- "Αρα, δεν είσαι *ούστης."

- "Ααα! Βγήκε μια αλήθεια, θείε!! Τώρα κατάλαβα!"

Ο Τοτός συνάντησε σε λίγο τον Μπόμπο, και αφού του εξήγησε για τον θείο του στο τέλος του είπε:

- "Μπόμπο, ξέρεις τι είναι φιλοσοφία;"

- "Όχι."

- "Ου, ρε άσχετε."

- "Γιατί εσύ ξέρεις, Τοτέ;"

- "Ναι, και θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, έχεις ενυδρείο;"

- "Όχι."

- "Ε, τότε είσαι *ούστης!!!»

Τοτός και Αννούλα:

Τοτός: -Κάνεις πίπες σε αγνώστους;

Αννούλα: - Όχι.

Τοτός: - Τοτός, χάρηκα.

Ο μπαμπάς του Τοτού ήθελε να του πει πως θα κάνει ένα αδελφάκι.
Άρχισε λοιπόν:

-Τοτέ, άκου... Σε λίγους μήνες ο πελαργός θα σου φέρει ένα αδελφάκι...
-Τόσες γυναίκες υπάρχουν, τον πελαργό βρήκες να το κάνεις;

Ρωτάει η δασκάλα τα παιδιά στο σχολείο "Ποιος κατά την άποψή σας είναι ο πιο σεξουαλικός αριθμός;"

Πετάγεται ο Τοτός λοιπόν και χωρίς δεύτερη σκέψη λέει «21593»! «Ρε Τοτέ», απορεί η δασκάλα, «πως σου ήρθε αυτό, εξήγησέ το». Είναι απλό, λέει ο Τοτός, όταν 2 άνθρωποι σκέφτονται 1 πράγμα, τότε τουλάχιστον μετά από 5 εβδομάδες θα καταλάβουν ότι μετά από 9 μήνες θα γίνουν 3!»

Ο Τοτός ρωτάει τη μητέρα του:
- Τι ωραίο φόρεμα! Ο μπαμπάς σου το χάρισε;
- Όχι βέβαια! αν περίμενα από αυτόν τον τσιγκούνη και άχρηστο ούτε εσένα δεν θα είχα!

Είναι μια έγκυος στην στάση. Πάει ο Τοτός και την ρωτάει :
- Τι περιμένετε;;

- Λεωφορείο, απαντά αυτή.

- Μα καλά, ο Transformer σας *ήδηξε;

Πιάνει ο πατέρας τον Τοτό στην αποθήκη να τραβάει *αλακία. Του χώνει μία σφαλιάρα, χαμπάρι ο Τοτός, συνεχίζει ατάραχος.

Του χώνει δεύτερη, τίποτε. Του χώνει τρίτη, τίποτε. Τελιώνει ο Τοτός, κοιτάει προς τα πάνω:

- Α, εσύ είσαι μπαμπά;
- Γιατί, ποιος νόμιζες ότι ήταν;
- Νόμισα ότι με βάρεσε η *αλακία στο κεφάλι...