

Στο Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της:
-Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζώακι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και μια ελιά στη μυτούλα του.

Απαντά ο μαθητής:

-Δεν ξέρω κυρία. Και η δασκάλα του λέει:

-Μα είναι η γάτα, την ελιά την έβαλα απλά να σε μπερδέψω! Στην συνέχεια...

-Πέτρο, πες μου εσύ: έχει φτερό, ράμφος και από κάτω ένα κουκούτσι;

Απαντά ο Πέτρος:

-Πού να ξέρω κυρία, και με κουκούτσι από κάτω; Δύσκολα τα πράγματα.

Του απαντά η δασκάλα:

-Είναι το πουλί βρε παιδί μου, το κουκούτσι έβαλα έτσι απλά να σε μπερδέψω!

Σηκώνεται ο Τοτός και λέει:

Κυρία, θέλω να ρωτήσω και εγώ κάτι.

-Τι είναι μακρύ, είναι κόκκινο και στρογγυλό στην κορυφή, έχει δυο μπάλες από κάτω και αρέσει στις γυναίκες να το βάλουν στο στόμα;

Τσαντίζεται η δασκάλα και του λέει:

'Τοτέ, έξω από την τάξη!!! Τώρα!!!'. Ήρεμος, λέει της δασκάλας:

-Όχι κυρία... είναι το κραγιόν, τις μπάλες τις έβαλα απλά για να σας μπερδέψω...!!!

Μια φορά ήταν η Παρθενοπιπίτσα στο σπίτι του Τοτού και λέει ο ένας στον άλλον:

Τοτός: Πω πω, έχει πολύ ζέστη, να βγάλουμε τα ρούχα μας;

Η Παρθενοπιπίτσα παίρνει τηλέφωνο τη μαμά της.

Παρθενοπιπίτσα: -Έλα μαμά, ο Τοτός λέει επειδή έχει πολλή ζέστη να βγάλουμε τα ρούχα μας.

Μαμά της Παρθενοπιπίτσας: -Ναι, αλλά να προσέχετε.

Μετά από λίγο...

Τοτός: Πω πω, έχει πάρα πάρα πολλή ζέστη, να βγάλουμε και τα εσώρουχά μας;

Η Παρθενοπιπίτσα ξαναπαίρνει τηλέφωνο τη μαμά της.

Παρθενοπιπίτσα: Έλα μαμά, ο Τοτός λέει επειδή έχει πάρα πάρα πολλή ζέστη να βγάλουμε και τα εσώρουχα. μας

Μαμά της Παρθενοπιπίτσας: Καλα, αλλά να προσέχετε!

Μετά από λίγο, ξαναπαίρνει η Παρθενοπιπίτσα τηλέφωνο:

-Έλα μαμά, η Πιπίτσα εμμαι!

Γυρνάει ο Τοτός όλο χαρά σπίτι του. Τον ρωτάει η μάνα:

- Τί έγινε και είσαι τόσο χαρούμενος;

- Να, λέει ο Τοτός, πήγαινα στο σχολείο και βλέπω τον μπαμπά στο αυτοκίνητο με την θεία. Τους ακολούθησα στο παρκάκι και εκεί είδα τον μπαμπά να την φιλάει και να...

- Καλά, του λέει η μάνα του, το βράδυ που θα κάτσουμε να φάμε και θα είναι κι ο πατέρας σου θα μας την πεις την ιστορία σου.

Το βράδυ ο Τοτός όλο χαρά κάθεται στο τραπέζι. Του λέει η μάνα του:

- Τοτό, πες την ιστορία σου.

- Το πρωί πήγαινα στο σχολείο και βλέπω τον μπαμπά στο αυτοκίνητο με την θεία. Τους ακολούθησα στο παρκάκι και εκεί είδα τον μπαμπά να την φιλάει, να της βγάζει τα ρούχα και να της κάνει ότι κάνει και ο θεός στην μαμά όταν ο μπαμπάς λείπει ταξίδι...

Ήταν ο Τοτός μια μέρα στο σχολείο και χάζευε τα βυζιά της κυρίας. Εκείνη την στιγμή ρωτάει η κυρία:

- Τοτέ, μας λες ένα ηφαιστειο;

- Βυζούβιος, βυζούβιος, κυρία!

Ήταν ο Τοτός και πάει στον τσαγκάρη και του ζητάει να του φτιάξει ένα ζευγάρι μαύρα παπούτσια με καθρέφτη στις μύτες.

Πάει την άλλη μέρα στο σχολείο, βλέπει την Ελενίτσα και της λέει:

"Γεια σου Ελενίτσα, με το κόκκινο βρακάκι!"

Η Ελενίτσα παραξενεύτηκε. Την επόμενη μέρα της λέει: "Γεια σου Ελενίτσα με το πράσινο βρακάκι!"

Η Ελενίτσα τα πήρε και αποφάσισε την επόμενη μέρα να μην φορέσει βρακάκι.

Πάει λοιπόν ο Τοτός την επόμενη μέρα, βλέπει την Ελενίτσα και λέει:

"Πω πω, καινούρια παπούτσια και έγιναν κιόλας *ουνί!"

Μια μέρα, την ώρα της εξέτασης η δασκάλα ρωτάει τα παιδιά:
- Παιδιά ποιο μέρος του σώματος του άνδρα όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές;
Τότε σηκώνεται η Αννούλα και λέει:
- Κυρία θα έπρεπε να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε σε μικρά παιδιά. Θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή και θα χάσετε τη δουλειά σας.
Η δασκάλα την αγνοεί και ξανακάνει την ερώτηση. Σηκώνεται ο Τοτός και λέει:

- Η κόρη του ματιού.

- Μπράβο, παιδί μου!

Τότε η δασκάλα γυρνάει στην Αννούλα λέγοντάς της:
- Έχω να σου πω 3 πράγματα. Πρώτον, έχεις πολύ βρώμικο μυαλό. Δεύτερον, είσαι αδιάβαστη και... Τρίτον, όταν μεγαλώσεις θα πάρεις μια πολύ μεγάλη απογοήτευση!

Ο Τοτός ήθελε να μαζέψει λεφτά και έτσι αποφάσισε να γράψει αγγελία στην εφημερίδα:

«Για 100€ στο κρεβάτι...

Για 75€ στο τραπέζι...

και για 24€ στο πάτωμα...»

Πάει λοιπόν μετά από μια μέρα μια γριά στο Τοτό, του δίνει ένα 100ευρο. Και της λέει ο Τοτός:

- Θειά, στο κρεβάτι; Και του λέει η γριά...

- Όχι, τέσσερις φορές στο πάτωμα!!!

Κάποια μέρα η δασκάλα της τάξης του Τοτού μπήκε στην τάξη μ' ένα τριαντάφυλλο τοποθετημένο στο ντεκολτέ της. Τίποτα το παράξενο μέχρι εδώ, αλλά της ήρθε η ιδέα να ρωτήσει τα παιδιά:

- Ποιος ξέρει να μου πει, με τι τρέφεται το τριαντάφυλλο;

- Με νερό, με νερό! Φώναξαν μερικά παιδάκια.

- Όχι! κάνει η δασκάλα. Με κάτι άλλο τρέφεται. Μήπως ξέρεις εσύ, Τοτέ;

- Μάλιστα, κυρία!
- Πες μας λοιπόν!
- Αν εννοείτε για το δικό σας τριαντάφυλλο, εκεί που το έχετε τρέφεται με γάλα, όπως και τα μωρά!
- Η δασκάλα γέλασε, γιατί τον ήξερε τι διάολος ήταν.
- Έκανε όμως πως δεν κατάλαβε και συνέχισε:
- Τέλος πάντων. Έπρεπε να το βρεις, Τοτέ. Το τριαντάφυλλο τρέφεται με κοπριά.
- Δεν φαντάστηκα ότι το κοτσάνι φτάνει μέχρι τον κώλο σας, κυρία!

Πάει η δασκάλα στη τάξη του Τοτού το πρωί και μπαίνει λέγοντας:

Δασκάλα: Καλημέρα!

Μαθητές: Καλημέρα οοοο..

Ένα παρατεταμένο «οοοο» ακούστηκε.

Παραξενεύτηκε, αλλά δεν έδωσε σημασία... Την επομένη μέρα πάλι τα ίδια.

Δασκάλα: Καλημέρα!

Μαθητές: Καλημέρα οοοο..

Ένα παρατεταμένο «οοοο» ακούστηκε ξανά.

Έγινε αυτό πολλές φορές μέχρι που μια μέρα έλειπε ο Τοτός από την τάξη.

Δασκάλα: Καλημέρα!

Μαθητές: Καλημέρα...

Εκείνη τη μέρα δεν ακούστηκε το «οοοο», και η δασκάλα κατάλαβε ότι κάτι έλεγε ο Τοτός.

Επομένως, λέει στα παιδιά:

-Αύριο που θα έρθει ο Τοτός, θα σας πω «καλημέρα» και δεν θα μιλήσετε για να ακούσουμε τι λέει.

Όντως, την επόμενη μέρα μπαίνει μέσα και λέει:

Δασκάλα: Καλημέρα!

Τοτός: Καλώς τα *ρχίδια μας τα δυοοοοό...!!!

Εκεί που περπατούσε ο Τοτός με τον πατέρα του στους αγρούς είδαν ένα γαίδαρο που ξεχώριζε το όργανό του.

Ρωτάει λοιπόν τον πατέρα του:

Τοτός: Μπαμπά, τι είναι αυτό που κρέμεται ανάμεσα στα πόδια του γαϊδάρου;

Πατέρας: Αυτό παιδί μου είναι το «ότι κι ότι» του γαιδάρου. Την άλλη μέρα, ο μικρός βγήκε με την μητέρα του στους αγρούς και βλέποντας πάλι την ίδια εικόνα λέει στην μητέρα του:

-Μαμά, να το «ότι κι ότι» του γαιδάρου.

Μητέρα: Ποιος σου το είπε αυτό, παιδί μου;

Τοτός: Ο μπαμπάς!

Μητέρα: Να πεις στο μπαμπά σου πως το δικό του είναι «ότι κι ότι», αυτό είναι ότι πρέπει!!!

Λέει ο μικρός Τοτός στον πατέρα του:

- Πατέρα, πως γεννήθηκα;

Ο πατέρας του σκέφτεται ότι ο Τοτός είναι πολύ μικρός για να του μιλήσει ανοιχτά για αυτό το θέμα. Έτσι του απαντάει:

- Παιδί, μου σε έφερε ο πελαργός.
- Ο Κωστάκης που μένει στο διπλανό διαμέρισμα πως γεννήθηκε;
- Και αυτόν τον έφερε ο πελαργός
- Η Ελενίτσα που μένει στο ισόγειο πως γεννήθηκε;
- Και αυτήν την έφερε ο πελαργός.
- Ο Θωδωράκης που μένει στον πέμπτο όροφο πως γεννήθηκε;
- Και αυτόν τον έφερε ο πελαργός.
- Καλά ρε πατέρα, όλους ο πελαργός τους έφερε; Κανένας δεν *αμάει σε αυτή την πολυκατοικία;

Γυρίζει ο Τοτός από το σχολείο και βρίσκει τον πατέρα του στο σπίτι να διαβάζει εφημερίδα.

Βλέποντας ο πατέρας τον Τοτό του λέει:

Πατέρας: -Πως τα πήγες σήμερα στο σχολείο;

Τοτός: -Καλά! Μας βάλανε μια εργασία για το σπίτι με ένα δύσκολο θέμα και θέλω τη βοήθειά σου!

Πατέρας: -Για πες μου το δύσκολο θέμα που σας βάλανε...

Τοτός: -Τι διαφορά έχει η θεωρία με την πράξη.

Ο πατέρας του Τοτού κοντοστέκεται λιγάκι και του λέει:

Πατέρας: -Θα σου λύσω την απορία που έχεις με παραδείγματα.

Τοτός: -Πώς πατέρα;

Πατέρας: -Να πας μέσα στην κρεβατοκάμαρα και να ρωτήσεις την μητέρα σου, αν κάποιος της έδινε 1.000.000€ θα του "καθότανε";

Τοτός: -Κάνει να ρωτήσω κάτι τέτοιο;

Πατέρας: -Κάνει, πήγαινε...

Ο Τοτός ακούγοντας αυτό που του είπε ο πατέρας του πήγε στην μητέρα του και της είπε:

Τοτός: -Μαμά;

Μητέρα: -Ναι, παιδί μου.

Τοτός: -Έχω μια απορία!

Μητέρα: Τι θέλεις;

Τοτός: -Αν κάποιος σου πρόσφερε 1.000.000€ για να του "κάτσεις" μια φορά θα το έκανες;

Μητέρα: -Ναι!

Έχοντας πάρει αυτήν την περίεργη απάντηση από τη μητέρα του ο Τοτός γυρνάει στον πατέρα του και του λέει:

Τοτός: -Θα του "καθότανε" είπε η μαμά

Πατέρας: -Μμμμ! Για πήγαινε και ρώτα το ίδιο πράγμα την αδερφή σου.

Ο Τοτός πηγαίνει στην αδερφή του για να κάνει την ερώτηση που του είπε ο πατέρας του.

Τοτός: -Αδερφούλα να σε ρωτήσω κάτι;

Αδερφή Τοτού: -Πες γρήγορα, Τοτέ, γιατί ετοιμάζομαι για να βγω!

Τοτός: Αν κάποιος σου πρόσφερε 1.000.000€ για να του "κάτσεις" θα του "καθόσουν";

Αδερφή Τοτού: -Αν είναι για μια μόνο φορά, Ναι!

Ο Τοτός έχοντας πάρει την απάντηση από την αδερφή του πάει στον πατέρα του και του λέει:

Τοτός: -Θα του "καθότανε" μου απάντησε!

Πατέρας: -Μμμμ! Ορίστε η απάντηση στην εργασία σου!

Τοτός: Δηλαδή ποια είναι;

Πατέρας: -Με ρώτησες τι διαφορά έχει η θεωρία με την πράξη!

Τοτός: Ναι!

Πατέρας: -Εμείς αυτή τη στιγμή θεωρητικά έχουμε 2.000.000! Πρακτικά όμως έχουμε δύο *ουτάνες!