

Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά.

- Μαμά, μαμά, λέει ο Τοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά.

- Δεν μπορώ τώρα, καθαρίζω πατάτες, λέει η μαμά.
- Έλα, ρε μαμά, πες μου...

Τέλος πάντων, η μαμά του για να τον ξεφορτωθεί του δείχνει μία πατάτα και του λέει:

- Την βλέπεις αυτήν; Από εδώ έρχονται τα παιδιά.
Εκστασιασμένος ο Τοτός βάζει την πατάτα στην τσέπη, και περιμένει πως και πως την επόμενη μέρα στο σχολείο.

Την άλλη μέρα στην τάξη, ρωτάει η δασκάλα:
- Μάθατε αυτό που σας είπα;

- Ναι!!! λένε όλα τα παιδάκια με μία φωνή.
- Για πες εσύ, Κωστάκη.

- Λοιπόν κυρία, λέει ο Κωστάκης τα παιδιά τα φέρνει ο πελαργός.
- Λάθος!! Λάθος!! άρχισε να φωνάζει ο Τοτός.

- Για πες μας εσύ, Ελενίτσα, λέει η δασκάλα.
- Τα παιδάκια τα φέρνει ο Θεούλης!! λέει η Ελενίτσα.

- Μα τι λέει; φωνάζει ο Τοτός και κάνει φασαρία.
Εκνευρισμένη η δασκάλα γυρνάει στον Τοτό:

- Για πες μας εσύ Τοτό που τα ξέρεις όλα...;
Ο Τοτός με ένα πονηρό χαμόγελο βάζει το χέρι στην τσέπη, πιάνει την πατάτα και λέει στην δασκάλα:

- Να την βγάλω έξω;

- Και βέβαια, όχι! Λέει η δασκάλα σοκαρισμένη.

- Βρε, να την βγάλω έξω; ξαναλέει ο Τοτός.

- Όχι, φυσικά!

- Α, λέει ο Τοτός, δεν θέλεις να την βγάλω... Όταν την τρως όμως, καλά είναι, έ;

Ρωτάει ο Τοτός τη μάνα του:

- Μάνα είναι αλήθεια πως τα παιδιά τα φέρνει ο πελαργός;

- Ναι χρυσό μου!

- Μάνα είναι αλήθεια πως τα δώρα μου τα φέρνει ο Άγιος Βασίλης;

- Ναι χρυσό μου!

- Μάνα είναι αλήθεια πως το ψωμί μας το δίνει ο Θεούλης;

- Ναι χρυσό μου!

- Ε, τότε μάνα... τον πατέρα τι τον θέλουμε;

Ο πατέρας στον Τοτό:

- "Παιδί μου τώρα που έκλεισες τα 15 νομίζω ότι είναι καιρός πια να μιλήσουμε σοβαρά για το σεξ..."

- "Ναι, πατέρα. Τι ακριβώς θέλεις να μάθεις;"

Ρωτάει η δασκάλα... Παιδιά μου, Μπορείτε να μου πείτε ένα ζώο που αρχίζει από Π;

Σηκώνουν χέρι όλα τα παιδιά, αλλά η δασκάλα επέλεξε τον Τοτό.

-Τοτός: Το «πουλί», κυρία!

-Αννούλα: Τοτέ, από το στόμα μου το πήρες!

-Τοτός: Γιατί *σιμπούκι μου έκανες;

Ο Τοτός ρωτάει την δασκάλα του:

- "Κυρία, έχει πόδια η καρδιά;"

- "Όχι παιδάκι μου," λέει η κυρία, "η καρδιά είναι όργανο."

Και γιατί τότε ο μπαμπάς μου φωνάζει κάποιες φορές:

- "Σήκωσε τα πόδια, καρδιά μου."

Ήταν ο Τοτός και είχε μάθημα στο σχολείο. Κάποια στιγμή βλέπει έξω απ' το παράθυρο μια χελώνα, η οποία ήταν πάνω σε μια άλλη χελώνα. Ρωτάει λοιπόν τη δασκάλα του:

- Κυρία, τι κάνουν εκεί οι χελώνες;

- Η μία έχει χτυπήσει και η άλλη την βοηθά να πάει στο νοσοκομείο, λέει η δασκάλα.

- Και ο Τοτός:

- Μα καλά, είναι ανάγκη να πάνε *αμιώντας;!!!

Ο Τοτός στον μπαμπά του:

- Μπαμπά, είμαι ερωτευμένος.
- Μπράβο, μπράβο.
- Με την γιαγιά! Και θα παντρευτούμε.
- Τι; Τι λες ρε;! Θα παντρευτείς την μάνα μου;
- Ε, εσύ γιατί παντρεύτηκες την δικιά μου;

Γυρίζει ο Τοτός απ' το σχολείο. Ρωτάει η μαμά του, που καθόταν με δυο φίλες τις:

- Τι κάνατε σήμερα στο σχολείο, Τοτό;
- Λέγαμε τι πρέπει να στείλουμε στους φαντάρους.
- Και τι είπαν τα παιδιά;
- Η Αννούλα είπε να τους στείλουμε κάλτσες.
- Μπράβο. Μπράβο! λένε οι κυρίες.
- Ο Γιάννης είπε να τους στείλουμε κέικ.
- Μπράβο! Εσύ, όμως, Τοτέ, τι πρότεινες;
- Α, εγώ είπα να στείλουμε ένα καράβι με *ουτάνες μέσα για να τις *ηδήξουν!
- Ντροπή σου, Τοτέ! Λένε οι κυρίες και σηκώνονται να φύγουν. Λέει ο Τοτός:
- Μη βιάζεστε! Το καράβι φεύγει αύριο...

Λέει ο μπαμπάς του Τοτού στον Τοτό...

- Τοτέ, αγόρι μου έκανες καμία πράξη στη σχέση σου...
- Φυσικά, μπαμπά, λέει ο Τοτός και πάει στο δωμάτιό του... Τότε τον φωνάζει ο μπαμπάς του:
- Ελα, κάτσε λίγο στον καναπέ να σου πω κάτι... Και λέει ο Τοτός:
- Δεν μπορώ, πονάει ο κώλος μου...

Μια μέρα, όπως γύριζε ο Τοτός από το σχολείο, βλέπει στον κήπο του το σκύλο του νεκρό, με τα πόδια ψηλά. Ρωτάει τον πατέρα του, γιατί τα πόδια ήταν σηκωμένα ψηλά όταν πέθανε κι αυτός του λέει πως έτσι μπορεί να κατέβει πιο εύκολα ο Θεός και να τον πάρει στον Παράδεισο.

Μια άλλη φορά λοιπόν, όταν γυρίζει ο πατέρας, του λέει ο Τοτός:

- Μπαμπά, σήμερα η μαμά ήταν σχεδόν νεκρή!

- Δηλαδή;

- Ε, να, ήταν στο δωμάτιό της και είχε τα πόδια της σηκωμένα προς τα πάνω και φώναζε "Χριστέ μου, έρχομαι...". Αν δεν ήτανε και οι δύο ναύτες από πάνω της να την κρατήσουν, θα την είχαμε χάσει...

Ο Τοτός παρατηρεί τον πατέρα του που κάνει μπάνιο. Κοιτώντας το "όργανο" του πατέρα του, του λέει:

-Μπαμπά, τι είναι αυτό;

-Εεε, αυτό παιδί μου, είναι... χμμμ... πουλί.

-Σοβαρά, ρε πατέρα; Και αυτά που πετάνε στον ουρανό τι είναι; *ούτσες;

Είναι ο Τοτός στο σχολείο και ρωτάει την δασκάλα:

-Κυρία, μπορείτε να 'ρθείτε μαζί μου στην τουαλέτα;

-Τοτό, δε γίνεται.

-Μα θα το πω στον μπαμπά μου...

Τι να κάνει λοιπόν η κυρία αφού ο πατέρας του ήταν ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πάει!

- Κυρία δε μπορώ να κατουρήσω, βγάξτε τα ρούχα σας;

-Τοτό! φωνάζει η δασκάλα.

-Θα το πω στον μπαμπά μου...

Βγάζει λοιπόν μετά από λίγο

-Κυρία, δε μπορώ να κατουρήσω και πάλι, βγάξτε το σουτιέν σας;

Αγριεμένη η δασκάλα φωνάζει: -Τοτεεεé!!!

- Θα το πω στον μπαμπά μου....

Το βγάζει λοιπόν.... και τέλος

-Κυρία δε μπορώ να κατουρήσω, βγάξτε το string σας;

-Τόσα που έβγαλα, σιγά τώρα...
Βγαίνει έξω ο Τοτός και φωνάζει...
- Έλα, μπαμπά, όρμα, είναι έτοιμη!!!

Τοτός: -Κυρία, όχι τεστ!!!! Δε μπορώ να γράψωωωω....

Δασκάλα: -Γιατί δεν μπορείς;

Τοτός : -Έκανα πολύ σεξ χθες το βράδυ & είμαι κουρασμένος....

Δασκάλα: -Δεν πειράζει Τοτέ, γράψε με το άλλο χέρι....

Μια μέρα ήταν ο Τοτός και η αδελφή του η Τοτίνα. Τα παιδιά πήγαιναν πάντα μαζί με τους γονείς τους όπου και αν πήγαιναν αυτοί. Μια μέρα λέει ο πατέρας στη μητέρα:
- "Τι μπελάς μας βρήκε ρε γυναίκα, αυτά τα παιδιά έρχονται συνέχεια όπου πάμε και εμείς, ούτε να *αμηθούμε δε μπορούμε."

Κάθονται και οι δύο σκεπτικοί και σε μια στιγμή ο πατέρας βρίσκει μια ιδέα:

- "Θα πλένεις εσύ τα πιάτα και θα έχεις τα παιδιά μαζί σου ενώ εγώ θα κάνω μπάνιο, θα σπάσεις ένα πιάτο και θα έρθεις μέσα στο μπάνιο και θα *αμηθούμε"

Πλένει η μαμά τα πιάτα, σπάει ένα πιάτο κάνει ότι κόπηκε και πάει στο μπάνιο για να το πλύνει. Κλειδώνει την πόρτα ο πατέρας και αρχίζουν να *αμιούνται... Πάει και Τοτός και κοιτάει από την κλειδαρότρυπα να δει τι γίνεται. Βλέπει τον μπαμπά να *αμάει τη μαμά. Γυρνάει τότε ο Τοτός και λέει στην Τοτίνα:

- "Τοτίνα μην σπάσεις κανένα πιάτο, μας *άμησε ο πατέρας!!!

Ο Τοτός γυρίζει το μεσημέρι από το σχολείο, με ένα ποδήλατο..

- Τι είναι αυτό, ρε κωλόπαιδο; Που το βρήκες; Του φωνάζει η μάνα του.

- Κάτσε ρε μάνα, να σου εξηγήσω...

- Λέγε λοιπόν, σε ακούω...

- Να.. εκεί που καθόμουν στη τάξη, ήρθε δίπλα στο θρανίο η Ελενίτσα, ξαφνικά ένιωσα το χέρι της να με χαϊδεύει από κάτω, τα έχασα.. Ευτυχώς, χτύπησε το κουδούνι να σχολάσουμε και βγήκα από τη δύσκολη θέση...

Όπως ερχόμουν λοιπόν εδώ, η Ελενίτσα με ακολουθούσε με το ποδήλατο της και μου πρότεινε να πάμε μια βόλτα στο δάσος.

- Κι εσύ τι έκανες, ρε; Τον ρωτάει μάνα του..

- Εε... τι να έκανα... πήγα! Εκεί που καθόμασταν λοιπόν κάτω από ένα δέντρο, αρχίζει η Ελενίτσα να βγάζει τη μπλούζα της, μετά βγάζει το σουτιέν της... τα έχασα... και τότε σηκώνει τη φούστα της... ανοίγει τα πόδια της και τι μου λέει;

- Τι;

- Έλα, Τοτέ μου, και πάρε ότι πολυτιμότερο έχω..!

Συζητούσε ο Τοτός με έναν φίλο του και λέει ο φίλος του:

-Ρε Τοτέ, τι να ντυθώ τις Απόκριες;

Και ο Τοτός:

-Καρέκλα, μήπως σου κάτσει καμία...

Κωστάκης: -Τι δώρο πήρες στην δικιά σου ρε συ, χθες του Αγ. Βαλεντίνου;

Τοτός: -Ένα ζευγάρι παντόφλες και ένα δονητή.

Κωστάκης: Εντάξει οι παντόφλες.
Αλλά ο δονητής γιατί;

Τοτός: -Ε, να. Αν δεν της αρέσουν οι παντόφλες, να πάει να *αμηθεί!!!

Βγαίνει ο Τοτός για πρώτη φορά μόνος από το σπίτι του και ακούει στο δρόμο: «Ρε *ούστη!»

Πάει στο σπίτι και ρωτάει την μάνα του:

- Μαμά τι σημαίνει *ούστης;

- Που το άκουσες αυτό, παιδί μου;

- Στο δρόμο μαμά. Τι σημαίνει;

- Είναι ο καλεσμένος. Ξαναβγαίνει στο δρόμο και ακούει την λέξη "*πουρδέλο". Πάει στην μάνα και την ρωτάει:

-Μαμά τι σημαίνει "*πουρδέλο";

-Το σπίτι, παιδί μου. Ξανά βγαίνει στο δρόμο ο Τοτός και ακούει την λέξη "*ρχίδια". Πάει στην μάνα του και της λέει:

- Τι σημαίνει μαμά, "*ρχίδια";
- Οι πολυθρόνες , παιδί μου. Ξανά βγαίνει ο Τοτός έξω και ακούει την λέξη "*ούτσος". Πάει στο σπίτι και λέει στην μάνα του:
- Μαμά τι σημαίνει *ούτσος;
- Γραβάτα, παιδί μου. Μετά από λίγη ώρα έρχονται καλεσμένοι στο σπίτι. Ανοίγει την πόρτα ο Τοτός και του λέει:
- Καλωσήρθατε, *ούστηδες, περάστε στο *πουρδέλο μας, καθίστε στα *ρχίδια.
- Τότε, τι είναι αυτά που λες; Που είναι η μάνα σου να της τα πούμε;
- Είναι μέσα, σιδερώνει τον *ούτσο του πατέρα!