

Στην τάξη του Τοτού έχουν μαθηματικά. Ρωτάει η δασκάλα:

- Είναι 3 πουλάκια σ' ένα δέντρο. Πυροβολούμε το ένα. Πόσα θα μείνουν;

- Κυρία Κυρία!!, φωνάζει ο Τοτός.

- Ναι, Τοτέ, πες μας.

- Κανένα κυρία!

- Μα γιατί, Τοτέ;

- Γιατί θα ακούσουν τον πυροβολισμό και θα φύγουν, απαντά ο Τοτός λογικά.

- Όχι, Τοτέ. Αριθμητική κάνουμε. 2 θα μείνουν. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι!

Τσαντισμένος ο Τοτός της λέει:

- Κυρία να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι;

Είναι 3 γυναίκες σε' ένα παγκάκι και τρώνε παγωτό. Η μία το γλείφει, η άλλη το δαγκώνει και η άλλη το βάζει όλο μέσα. Ποια είναι παντρεμένη;

- Αυτηγή... που το βάζει όλο μέσα;

- Όχι, κυρία, αυτή που φοράει βέρα! Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε!

Ο Τοτός μεγάλωσε.... Έκανε οικογένεια και είναι ένας καλός ταξιτζής...

Μια μέσα εν ώρα υπηρεσίας μπαίνει ένας μέσα στο ταξί και του λέει...

-Ταξιτζή μου ακολούθησε γρήγορα αυτήν την κοπέλα που είναι μες στο αμάξι....

-Εντάξει... Για ποιο λόγο, αν επιτρέπεται;

-Πιστεύω πως με απατάει και θέλω να το δω με τα μάτια μου...

-Οκ, λέει ο Τοτός και κάνει αυτό που του λέει ο πελάτης...

Η γυναίκα του πελάτη σταματάει έξω από ένα \*πουρδέλο και μπαίνει μέσα.

Ο πελάτης νευριάζει και λέει στον Τοτό:

-Φίλε, θέλεις 200 ευρώ; Θα κάνεις αυτό που θα σου πω όμως... Οκ;

-Ναι, ναι... Τι να κάνω;

-Να μπεις μέσα στο \*πουρδέλο και να φέρεις τη γυναίκα μου από τα μαλλιά εδώ στο ταξί.

-Ενταξει, πάω...

Ο πελάτης περίμενε 3 λεπτά και βλέπει τον Τοτό να βγάζει μια γυναίκα από το \*πουρδέλο από τα μαλλιά και να τη χτυπάει.. Τη βάζει μέσα στο ταξί...

-Ρε βλάκα... Τι έκανες; Αυτή δεν είναι η γυναίκα μου.... Το ξέρω, ρε! Αυτή είναι η δικιά μου.. . Πάω για την δικιά σου τώρα...!!!

Ζωγραφίζει ο Τοτός μια μύγα στον πίνακα. Την βλέπει ο δάσκαλος και νομίζει ότι ήταν αληθινή αφού ήταν τέλεια ζωγραφισμένη. Προσπαθεί να την διώξει, τη βαράει με το χάρακα αλλά αυτή εκεί, ακάθεκτη. Μόνο

αφού άρχισαν να γελάνε τα παιδιά, κατάλαβε ότι κάτι τρέχει. Παρατηρώντας την καλύτερα λοιπόν, διαπιστώνει ότι είναι... ζωγραφιά.

-Ποιος έκανε αυτή την τέλεια ζωγραφιά;

-Εγώ δάσκαλε, λέει ο Τοτός.

-Μπράβο αγόρι μου! Τέλεια ζωγραφιά. Αύριο πες του πατέρα σου να έρθει, θέλω να του μιλήσω.

Την επόμενη μέρα πάει ο μπαμπάς.

-Συγχαρητήρια, κύριέ μου.

Ο γιος σας έχει πραγματικό ταλέντο...

-Δείρ'τον, δάσκαλε... Δείρ'τον...

-Μα καλά! Εγώ σας λέω ότι το παιδί έχει ένα σπάνιο χάρισμα..

-Βρε δείρ'τον που σου λέω. Δείρ'τον!!!

-Μα, ακούστε. Χθές ζωγράφισε μια μύγα στον πίνακα, τόσο τέλεια που την πέρασα για αληθινή.

-Δείρ'τον πολύ σου λέω. Ξέρω... Ξέρω.

Τις προάλλες ζωγράφισε ένα \*ουνί στη σόμπα. Ο παππούς έκαψε την γλώσσα του και εγώ το πουλί μου. Δείρ'τον που σου λέω...!

Ήταν ο Τοτός και είχε μαζέψει λεφτά να πάει να \*αμήσει μια στο

\*πουρδέλο. Πάει και ρωτάει την γιαγιά του σε ποιο \*πουρδέλο να πάει:

Γιαγιά, σε ποιο \*πουρδέλο λες να πάω για να \*αμήσω;

-\*άμα έμενα για τόσα λεφτά...!!!

Την \*άμησε ο Τοτός και μετά πάει σπίτι.

Τον ρωτάει ο πατέρας του «Που ήσουν, Τοτέ»;

-\*άμαγα την μάνα σου!

-Τι είπες, ρε κωλόπαιδο;

-Τι τι είπα, εσύ κάθε μέρα δεν \*αμάς την δικιά μου;

Ήτανε ο Τοτός και τον ρωτάει η δασκάλα:

- Τοτέ, έμαθες την αλφαβήτα;

- Όχι, κυρία.

- Δεν πειράζει, θα σε βοηθήσω εγώ... Θα λέμε τα γράμματα εναλλάξ...

- Αλφα, Τοτέ...

- Βήτα, κυρία.

- \*άμα, Τοτέ...

- Στήσου, κυρία!!!

Μια μέρα ο Τοτός εισβάλλει απότομα και χωρίς να χτυπήσει την πόρτα στο δωμάτιο των γονιών του ενώ αυτοί ήταν έτοιμοι να το κάνουνε. Την στιγμή που μπήκε ο Τοτός, ο πατέρας του έβαζε το προφυλακτικό και με το που βλέπει τον Τοτό να μπαίνει πηδάει με την μία από το κρεβάτι και πέφτει στο πάτωμα για να μην το δει. Ο μικρός όμως τον είδε και με πονηρό ύφος τον ρωτάει:

- Μπαμπά... Τι κάνεις εκεί;

- Εεεεε, ... να, τίποτα παιδί μου... εεεεε, να... απλά... εε, είδα ένα ποντίκι κάτω από το κρεβάτι και ήθελα να...

- Τι; Να το \*αμήσεις;!

Στο σχολείο η δασκάλα λέει στα παιδιά να λένε λέξεις που αρχίζουν από το γράμμα που θα τους τα δίνει αυτή. Λέει λοιπόν:

- Ποιος θα μου πει μια λέξη που να αρχίζει με το γράμμα Π;

Σηκώνει χέρι ο Τοτός και λέει:

- \*ουτάνα.

Αφού τον μαλώνει για την άσχημη λέξη, λέει η δασκάλα:

- Ποιος θα μου πει τώρα μια λέξη που αρχίζει με το γράμμα Μ;

Ξανασηκώνει χέρι ο Τοτός και λέει:

- \*ουνί.

Η δασκάλα σκέφτεται να του πει ένα γράμμα που να μην αρχίζει από αυτό καμία βρισιά.

- Ποιος θα μου πει τώρα μια λέξη που να αρχίζει με το γράμμα Ν;

Ξανά πάλι ο Τοτός:

- Νάνος, λέει.

-Μπράβο! του λέει η δασκάλα, να μια κανονική λέξη!

- Νάνος, λέει ο Τοτός, αλλά με κάτι \*ρχίδια να!!!

Ήταν μία φορά η δασκάλα στην τάξη και ρωτάει: Παιδιά, ποιος θα μου πει πως μπορούμε να βάλουμε μια τρύπα σε μία άλλη τρύπα;

Ο Τοτός: - Κυρία, κυρία, να πω!

Η δασκάλα όμως επειδή ήξερε ότι ο Τοτός πάλι θα πετάξει πατάτα δεν τον σήκωσε.

- Πες μας, Ελενίτσα, είπτε.

- Να... έτσι, λέει η Ελενίτσα και ενώνοντας τους δείκτες και τους αντίχειρές της, τοποθετεί την εικονική αυτή τρύπα γύρω από το στόμα της.
- Μπράβο Ελενίτσα, λέει η δασκάλα. Ήταν πολύ ευρηματικό.. Ποιο παιδάκι θα μου πει τώρα πώς να βάλουμε δύο τρύπες σε μια τρύπα;  
Ο Τοτός: - Κυρία, κυρία, να πω, να πω!
- Κυρία, κυρία... ξαναπετάγεται και η Ελενίτσα!  
Ναι Ελενίτσα;
- Να.. έτσι.. και τοποθετεί ξανά την εικονική τρύπα στο πρόσωπό της, αυτή τη φορά πάνω από τα ρουθούνια της.
- Μπράβο Ελενίτσα.. λέει η δασκάλα. Ποιο παιδάκι θα μου πει, πώς να βάλουμε 3 τρύπες σε μια τρύπα αυτή τη φορά;  
Ο Τοτός κοντεύει να σκάσει, γιατί η δασκάλα δεν του δίνει το λόγο.
- Ναι Ελενίτσα...;
- Να έτσι, και αυτή τη φορά βάζει την εικονική τρύπα πάνω από το στόμα της και τα ρουθούνια της...
- Συγχαρητήρια Ελενίτσα, λέει η δασκάλα, είσαι πολύ έξυπνη... Έξαλλος πλέον ο Τοτός πετάγεται και λέει στην δασκάλα...
- Εγώ κυρία, ξέρω πώς μπορούμε να βάλουμε 9 τρύπες σε μία τρύπα.
- Μα, 9 τρύπες, Τοτέ; Πως γίνεται αυτό;
- Θα βάλουμε μία φλογέρα στον κώλο της Ελενίτσας!

Ο Τοτός πήγαινε στο σπίτι του με τον μπαμπά του με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή περνάνε έξω από ένα \*πουρδέλο και ρωτάει ο Τοτός:

-Τι είναι αυτό;

-Εδώ πηγαίνουν οι άντρες για να γλυκαθούν, λέει ο πατέρας του.

Την επόμενη μέρα πηγαίνει εκεί και λέει «Γεια σας, θέλω να γλυκαθώ» λέει ο Τοτός. Τον ρωτάει μια \*ουτάνα αν θέλει μια φέτα με μαρμελάδα. «Εντάξει», λέει ο Τοτός.

Μετά λέει «Θέλω ακόμα μια». Την τρώει και αυτή και του λένε «Θες άλλη;». «Ναι», λέει ο Τοτός. Πάει σπίτι ο Τοτός και λέει στον πατέρα του ότι πήγε για να γλυκαθεί. Λέει ο πατέρας του «Και τι έκανες εκεί;». Απαντάει ο Τοτός: «Τις δυο τις έφαγα, την άλλη μόνο την έγλειψα!»

Ο Τοτός και η Αννούλα πήγαιναν στο Δημοτικό και σε κάποια στιγμή στο διάλειμμα:

Τοτός: Αννούλα, πάμε στο υπόγειο να μου πάρεις μια \*ίπα;

Αννούλα: - Τι είναι υπόγειο;

Άκουσε ο Τοτός τη λέξη ραντεβού και περίεργος αναρωτήθηκε τι σημαίνει. Ρωτάει τη μητέρα του, και αυτή τον διαολόστειλε, το ίδιο και ο πατέρας του. Πάει στον αδερφό του και αυτός του απαντά: "Καλά που μου το θύμισες". Παίρνει λοιπόν το τηλέφωνο ο αδερφός του και λέει: "Έλα Μαρία, θα περάσω το βράδυ με το αμάξι να πάμε σινεμά και μετά καμιά βόλτα. Εντάξει;" "Εντάξει", απαντά η Μαρία. Ωραίο πράγμα το ραντεβού, λέει ο Τοτός και σκέφτεται να κρυφτεί στο πορτ-παγκαζ ώστε να καταλάβει τι γίνεται σ'ένα ραντεβού. Κρύβεται ο Τοτός, πάνε σινεμά και στη συνέχεια σε μια παραλία. Λέει ο αδερφός του Τοτού: "Μαρία, εδώ δεν ήρθα να σου δείξω την παραλία ούτε τα αστέρια. Ήρθα να σε \*αμήσω. Θες;" "Όχι", απαντά η Μαρία. "Δεν πειράζει. Εγώ θα γυρίσω με το αμάξι και εσύ με τα πόδια, τότε". Εν τω μεταξύ, ο Τοτός, κρυμμένος, άκουγε. Χαρούμενος για το τι εστί ραντεβού, την επόμενη μέρα παίρνει τηλέφωνο την Τοτίνα. "Έλα Τοτίνα, θα περάσω το βράδυ με το πατινι να πάμε σινεμά και μετά καμιά βόλτα. Εντάξει;" "Εντάξει" λέει η Τοτίνα. Έτσι και έγινε. Πάνε σινεμά και μόλις πάνε στην παραλία, λέει ο Τοτός: "Εδώ δεν ήρθα να σου δείξω την παραλία, ούτε τα αστέρια. Ήρθα να σε \*αμήσω. Θες;" "Θέλω" απαντά η Τοτίνα. Και κάνει ο Τοτός: "Ε, τότε, πάρε εσύ το πατινι και εγώ θα γυρίσω με τα πόδια".

Ο Τοτός ξύπνησε στη μέση της νύχτας από έναν εφιάλτη και πήγε στο δωμάτιο των γονιών του για παρηγοριά. Μόλις όμως άνοιξε την πόρτα, είδε τη μαμά του να χοροπηδάει ολόγυμνη πάνω στην κοιλιά του μπαμπά του και, έκπληκτος, έτρεξε πίσω στο δωμάτιό του.

Μετά από λίγα λεπτά, η μαμά μπήκε στο δωμάτιο του μικρού δένοντας τη ρόμπα της.

"Μανούλα, τι έκανες στον μπαμπάκα;" ρώτησε στενοχωρημένος ο μικρός.

"Τίποτα, αγοράκι μου. Απλώς ο μπαμπάκας πρόσεξε ότι τώρα τελευταία η κοιλιά του άρχισε να φουσκώνει και μου ζήτησε να πηδήξω λίγο πάνω της για να την ξανακάνω επίπεδη, αυτό είναι όλο..."

"Α, αυτό ήταν; Κρίμα, μανούλα, γιατί χάνεις την ώρα σου προσπαθώντας να του μικρύνεις την κοιλιά."

"Γιατί το λες αυτό, αγοράκι μου;" ρώτησε η μαμά γελώντας.

"Να, γιατί κάθε πρωί που φεύγεις για τη δουλειά, έρχεται η γειτόνισσα και γονατίζει μπροστά στον μπαμπά και του την ξαναφουσκώνει"!!!