

Στο σχολείο του Τοτού η δασκάλα τους έχει βάλει για εργασία να σκεφτούν μια παροιμία και να προσπαθήσουν να την παραστήσουν. Ο Τοτός, ως συνήθως δεν έχει κάνει τίποτα αλλά προσπαθούσε να σκεφτεί κάτι εκείνη την ώρα. Όταν ήρθε η σειρά του, του λέει η δασκάλα του:

-Τοτέ, δείξε μας την παροιμία σου και εμείς θα προσπαθήσουμε να την βρούμε.

Σηκώνεται πάνω ο Τοτός, βγάζει ένα δεκάρικο από την τσέπη του, βγάζει και την τσίχλα από το στόμα του, τη βάζει πάνω στο δεκάρικο και τα πετάει στο ταβάνι, οπότε και κολλάνε εκεί. Μετά πιάνει με το ένα χέρι του τα γεννητικά του όργανα κάνει με το άλλο χέρι σαν να είναι ζητιάνος και κοιτάει συνεχώς προς το δεκάρικο. Το βλέπει η δασκάλα του και βάζει τις φωνές.

-Αύριο, Τοτέ, θα έρθεις με τη μαμά σου στο σχολείο.

-Μα γιατί, κυρία, η παροιμία λέει «Κάλιο τρία και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρει».

Ο Τοτός έχει μια πολύ όμορφη δασκάλα. Μια μέρα της μιλάει με αγένεια και εκείνη του λέει:

-Να πεις στον πατέρα σου ότι θέλω να τον δω...

Το βράδυ ο Τοτός λέει στον πατέρα του:

-Σκάσε μου το 50ευρο που μου υποσχέθηκες: Κατάφερα να σου κλείσω ραντεβού με τη δασκάλα!!!

Ο Τοτός και η Αννούλα.

Τοτός: Αχ καρδιά μου, δες εκεί την μικρή Άρκτο!

Αννούλα: Πού; Πού; Εκεί;

Τοτός: Όχι. Εκεί!

Αννούλα: Εκεί;

Τοτός: Όχι. Εκεί!

Αννούλα: Εκεί;

Τοτός: Όχι. Εκεί!

Αννούλα: Αχ, που;

Τοτός: Εκεί, μωρή μαλακισμένη, ΕΚΕΙ!

Η καινούργια και ωραία δασκάλα κάνει μάθημα και ο επιθεωρητής κάθεται σε ένα θρανίο και επιθεωρεί. Σε κάποια στιγμή η δασκάλα σηκώνει το χέρι της, γράφει μια δύσκολη λέξη στον πίνακα και ρωτά τα παιδιά ποιος μπορεί να την διαβάσει. Την ώρα όμως που σήκωσε η δασκάλα το χέρι της, για να γράψει τη λέξη, σηκώθηκε λίγο η φούστα

της και φάνηκε το μπουτί της, το οποίο βλέποντας το ο γέρος επιθεωρητής αναφωνεί ψιθυριστά:

- «Πω πω, μπουτάρος!»

Ακούγοντας αυτό ο Τοτός σηκώνει το χέρι του, για να πει:

- Η λέξη που γράψατε κυρία είναι η λέξη «μπουτάρος», Ακούγοντας αυτό η δασκάλα νευριάζει και φωνάζει στον Τοτό να βγει έξω από την αίθουσα.

Υπακούοντας ο Τοτός απομακρύνεται και όταν περνά δίπλα από τον επιθεωρητή του λέει ψιθυριστά:

- Άλλη φορά, ρε βλάκα, άμα δεν ξέρεις να μη μιλάς!

Ο Τοτός είναι στο σαλόνι και παίζει με το τρενάκι του, η μαμά στην κουζίνα κάνει δουλειές. Τσαφ-τσουφ το τρενάκι, κάνει συνεχώς φασαρία. Σε κάποια στιγμή σταματάει και ακούγεται ο μικρός:

- "Όσοι *απάρες θέλουν να κατέβουν, να τσακιστούν γιατί αυτή η κωλοστάση είναι η τελευταία. Όσοι μαλάκες θέλουν να ανέβουν να το κάνουν γρήγορα για να αναχωρήσει καμιά ώρα η *αμημένη η αμαξοστοιχία!"

Τα ακούει αυτά η μαμά του, τρέχει στο σαλόνι, πιάνει τον Τοτό από το αυτί και του λέει:

- "Πήγαινε αμέσως στο δωμάτιό σου και κάτσε μέσα για δυο ώρες τιμωρία. Μετά θα βγεις και θα παίξεις, μόνο αν μιλάς καλά!"

Πηγαίνει ο Τοτός στο δωμάτιο και μετά από κάνα δίωρο επιστρέφει. Κάθεται και πάλι, και βάζει μπρος το τρενάκι. Τσαφ-τσουφ, τσαφ-τσουφ για λίγη ώρα, σε κάποια στιγμή σταματάει.

- "Όσοι επιβάτες επιθυμούν να αποβιβαστούν παρακαλούνται να ελέγξουν ότι δεν ξέχασαν καμιά από τις αποσκευές τους και ευχόμαστε να είχαν καλό και ξεκούραστο ταξίδι. Οι επιβάτες που επιθυμούν να επιβιβαστούν να τοποθετήσουν και να ασφαλίσουν τις αποσκευές τους πάνω από τη θέση τους. Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται το κάπνισμα και ευχόμαστε ένα καλό ταξίδι."

Η μαμά ακούει περήφανη για τις παιδαγωγικές τις ικανότητες από την κουζίνα και χαμογελάει. Ο Τοτός συνεχίζει:

- "Α, και όσοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν για τη δίωρη καθυστέρηση, να απευθυνθούν στην *αριόλα στην κουζίνα!"

Ο Τοτός και ο ταξιτζής:

Μπαίνει μέσα στον ταξιτζή και αρχίζει..
Ξαφνικά ο Τοτός βλέπει μια γάτα
και λέει στον ταξιτζή..

-Αν η μαμά μου ήταν γάτα και ο πατέρας μου γάτος εγώ δεν θα ήμουν ένα γατάκι;

Μετά, βλέπει ένα σκύλο. Και του λέει:

-Αν ο πατέρας μου ήταν σκύλος και η μάνα μου σκύλα εγώ δεν θα ήμουν ένα κουταβάκι;

Μετά βλέπει ένα άλογο. Και του λέει:

-Αν η μητέρα μου ήταν φοράδα, ο πατέρας μου άλογο εγώ δεν θα ήμουν ένα μικρό αλογάκι;

Και λέει ο ταξιτζής:

-Να σου κάνω και εγώ μια ερώτηση;

Απαντάει ο Τοτός: Κάνε!

Ταξιτζής: Αν η μητέρα σου ήταν *ουτάνα και ο πατέρας σου *ούστης εσύ τι θα ήσουν;

Τοτός: Ταξιτζής!!!

Είναι ο Τοτός 18 ετών και προσπαθεί να βρει γκόμενα, αλλά όλες τον φτύνουν. Ο Τοτός απορώντας γιατί τον φτύνουν οι γκόμενες πάει στον Μπόμπο και του λέει:

- "Μπόμπο, μήπως ξέρεις γιατί με φτύνουν όλες οι γκόμενες;"

- "Γιατί, τι τους κάνεις;"

- "Να, τις βρίζω..."

- "Εμ, γι' αυτό σε φτύνουν!"

- "Άκου τι θα κάνεις, θα την πας στην ακρογιαλιά το βράδυ και θα της λες, «Πω πω, το φεγγάρι, τι ωραίο σήμερα, ολόγιομο! Και αστέρια, πολλά αστέρια!»

Την άλλη μέρα, έρχεται το βράδυ... Την πάει στην παραλία και της λέει:

- "Τι ωραίο το φεγγάρι σήμερα και αστέρια, πολλά αστέρια, 1,2,3,4, της *ουτάνας γίνεται!"

Δασκάλα: Τοτέ, τι ομάδα είσαι;

Τοτός: ΑΕΚ, κυρία.

Δασκάλα: Τοτέ, γιατί είσαι ΑΕΚ;

Τοτός: Γιατί είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου, η αδελφή μου και ο μικρός μου αδελφός.

Δασκάλα: Τοτέ, αν ο πατέρας σου ήταν γκέι, η μάνα σου *ουτάνα, η αδελφή σου *αριόλα και ο αδελφός σου ήταν τραβεστί, εσύ τι θα ήσουν;

Τοτός: Ολυμπιακός, κυρία!!!

Στο σχολείο του Τοτού έρχεται ένας νέος δάσκαλος Αγγλικών.

Δάσκαλος: What's your name?

- Jim, sir.

Δάσκαλος: Oh, what a wonderful name, like Jim Morison.

Δάσκαλος: What's your name?

- My name is John.

Δάσκαλος: What a wonderful name, like John Travolta.

Αυτό συνεχίστηκε μέχρι που έφτασε στον Τοτό.

Δάσκαλος: What's your name, son?

Τοτός: My name is Totos.

Δάσκαλος: I don't like this name!

Τοτός: Εσάς, κύριε, πως σας λένε;

Δάσκαλος: Tom.

Τοτός: Oh, what a wonderful name! Like tom *uni της μάνας σου!

Πάει ο Τοτός εκδρομή με το σχολείο του στη βουλή να παρακολουθήσουν μια συνεδρίαση. Την ώρα λοιπόν της συνεδρίασης ο Τοτός τσακώνεται με έναν φίλο του και του λέει:

- Ασε με, ρε μαλάκα!

Τότε όλοι οι βουλευτές και οι πολιτικοί γυρνάνε και τον κοιτάνε.

Και ο Τοτός:

- Καλά, όλοι μαλάκες είστε;

Ήταν ο Τοτός σε ένα σχολείο όπου ήταν το μοναδικό αγόρι σε μια τάξη.

Για μια στιγμή σηκώνει το χέρι του και λέει στην κυρία:

- Κυρία, κυρία... να πάω για λίγο στην τουαλέτα;

- Φυσικά, αγόρι μου, και μπορείς να πας.

Βγαίνει ο Τοτός έξω από την αίθουσα.

Μόλις βγαίνει λέει η δασκάλα στα κορίτσια:

- Κορίτσια σε λίγη ώρα θα έρθει ο επιθεωρητής να μας κάνει ερωτήσεις για το μάθημα... αλλά όταν θα

ρωτήσει κάτι τον Τοτό και εκείνος πει καμία πρόστυχη απάντηση εσείς θα

σηκωθείτε από τα θρανία σας, θα κοκκινίσετε από την ντροπή, και θα

βγείτε όλες έξω, καταλάβετε;

- Μάλιστα κυρία!

Τσούπ... εκείνη την ώρα μπαίνει και ο Τοτός και πάει και κάθεται στο τελευταίο θρανίο, δίπλα στο παράθυρο, όπου ήταν και η θέση του.

Έρχεται και ο επιθεωρητής και αρχίζει της ερωτήσεις:

- Πες μας, Αννούλα, ποιον δημιούργησε πρώτα ο Θεός;

- Τον Αδάμ κύριε.

- Μπράβο Αννούλα!
 - Πες μας, Βασούλα, μετά ποιον δημιούργησε ο Θεός;
 - Την Εύα, κύριε!
 - Μπράβο παιδί μου!
- Ο Τοτός την ώρα που έκανε της ερωτήσεις στα κορίτσια ο επιθεωρητής εκείνος κοιτούσε έξω στο δρόμο από το παράθυρο και μονολογούσε.
Τα παίρνει στο κρανίο ο επιθεωρητής και τον λέει:
- Καλά, ρε παιδί μου, εσύ δεν συμμετάσχεις στις ερωτήσεις μας;
 - Τι να συμμετάσχω, κύριε επιθεωρητά, βλέπω εδώ έξω χτίζεται ένα καινούργιο *πουρδέλο!
- Με το που το ακούνε τα κορίτσια αυτό, σηκώνονται όλες μαζί, κοκκινίζουν από την ντροπή τους και τρέχουν όλες μαζί έξω...
Τότε πετάγεται ο Τοτός και τους λέει:
- Που πάτε μωρέ *ουτάνες; Ακόμα τα θεμέλια βάζουν!

Στο σχολείο έλεγαν ποιήματα και είπε η δασκάλα στον Τοτό να πει και αυτός ένα. Ο Τοτός άρχισε να απαγγέλλει:

- Καθόμουνα στην αμμουδιά και έσπαγα καρύδια και ερχότανε η θάλασσα και μου 'βρεχε τα...

- Μη, Τοτέ! Μην το πεις!, λέει έντρομη η δασκάλα.

Και ο Τοτός συνεχίζει:

- Καθόμουνα στην αμμουδιά και έσπαγα καρύδια και ερχότανε η θάλασσα και μου 'βρεχε τα...

Η δασκάλα:

- Σταμάτα Τοτέ! Μην το πεις!

Αλλά ο Τοτός απτόητος.

- Καθόμουνα στην αμμουδιά και έσπαγα καρύδια και ερχότανε η θάλασσα και μου 'βρεχε τα... πόδια!
- Γιατί τα πόδια;, ρωτάει η δασκάλα.

Και ο Τοτός απαντά:

- Αφού δεν έφτανε τα *ρχίδια!