

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

- "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται ακόμα."

Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και τον ρωτά ο δάσκαλος:

- Πότε γεννήθηκες;

- Το 1821!

- Πως σε λένε;

- Θεόδωρο Κολωκοτρόνη!

- Μα καλά τι λες, τρελάθηκες;

- Δεν ξέρουμε, ερευνάται ακόμα!

Δασκάλα: Τότε κάνεις την προσευχή σου πριν το φαγητό;
Τοτός : Δεν χρειάζεται, η μαμά μου είναι καλή μαγείρισσα!!!

Ήταν ο Τοτός και η μαμά του. Ο Τοτός πεινούσε και ρώτησε τη μαμά του τι έχει μαγειρέψει...

Τοτός: Μαμά τι έχεις μαγειρέψει σήμερα;

Μαμά: Μεθυσμένο μοσχάρaki και μεθυσμένο γουρουνάκι.

Τοτός: Τι λές ρε μαμά, μαζί τα ήπιανε;

Είναι η γιαγιά του Τοτού στο νοσοκομείο και είναι έτοιμη να πεθάνει. Τότε καλεί τον Τοτό και του λέει:

-Αγόρι μου, τώρα που θα πεθάνω σου αφήνω 1.000.000 που έχω και επίσης 500 στρέμματα χωράφια.

-Ευχαριστώ πολύ, γιαγιά μου, αλλά που είναι όλα αυτά;

-Στο Farmeama, παιδί μου!!!

Πάει μια μέρα ο Τοτός στην κουζίνα της μαμάς του και η μαμά του φτιάχνοντας του το γάλα του λέει:

- Τοτέ, πήγαινε σε παρακαλώ να πάρεις 5 Νουνού γιατί τελείωσαν.

- Καλα, πάω.

Πάει, έρχεται, και λέει η μαμά:
- Γιατί έφερες μόνο ένα;

Και απαντάει ο Τοτός:

- Γάλατα υπάρχουν πολλά, Νουνού όμως, ένα ...!!!

Ο Τοτός μόλις πήγε σπίτι του:
Μαμά: - Τοτέ, έλα να φας!

Τοτός: - Μαμά, έχω φάει...

Μαμά: - Τι;

Τοτός: - Ξύλο από το δάσκαλο....

Ήταν ο Τοτός και βρήκε ένα λυχνάρι. Το τρίβει και βγαίνει ένα τζίνι:

- Για το καλό που με ελευθέρωσες θα σου πραγματοποιήσω τρεις ευχές,
λέει το τζίνι.

- Θέλω ένα ποδήλατο, ένα κινητό και άλλες τρεις ευχές!

- Κυρία Λένα, λέει ο μικρός Τοτός, μπορείτε να μου δείξετε την γλώσσα σας;

- Γιατί παιδί μου;

- Γιατί η μαμά μου λέει ότι έχετε γλώσσα σαν του φιδιού!!!

Δάσκαλος: - Ποιός ξέρει να μας πει τι σημαίνει "ψηλάφισα";

Τοτός: - Έπιασα έναν ψύλλο και τον άφησα!

Χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνει ο Τοτός:
- Ναι, λέει ψιθυριστά.

- Τοτό, είμαι ο θείος Λουκάς. Μου δίνεις τον μπαμπά σου;

- Δεν μπορεί, έχει δουλειά, λέει ο Τοτός ψιθυριστά πάλι.

- Καλά, δωσ' μου την μαμά σου.

- Δεν μπορεί, κι αυτή έχει δουλειά, λέει ο Τοτός ψιθυριστά πάλι.

- Ποιός άλλος είναι στο σπίτι;
- Ο αρχηγός της αστυνομίας.
- Καλά, δώσε να του μιλήσω.
- Δεν μπορεί, έχει δουλειά...
- Μα τι κάνουν όλοι αυτοί και έχουν δουλειά; απορεί ο θείος Λουκάς.
- Ψάχνουν να με βρουν...!!!

Τι τραγουδάει ο Τοτός στην Αννούλα μετά την έκρηξη;
-Παντού θα σε ψάχνω, παντού θα σε βρίσκω...

Ήταν ο Τοτός στο τραπέζι και μιλούσε και του λέει η μαμά του:

- Τοτέ, γιατί μιλάς στο τραπέζι;
- Δε μιλάω στο τραπέζι, στην αδερφή μου μιλάω!

Ο Τοτός περιεργάζεται το αδερφάκι του που είναι μόνο μίας μέρας και ήδη χαλάει τον κόσμο με τα ξεφωνητά του:
- Δηλαδή αυτό το μωρό μας το έστειλε ο Θεός, μαμά;

- Ναι, χρυσό μου.
- Δηλαδή ήρθε από τον ουρανό;
- Ναι, χρυσό μου.
- Τώρα καταλαβαίνω γιατί τον πέταξαν έξω!

Ο Τοτός μια μέρα πήγε στον οδοντίατρο, όταν ήρθε η σειρά του εκείνος έκατσε στην θέση του και ο γιατρός τον πλησίασε ξαφνικά:

Τοτός: Αααααα!!!

Γιατρός: Μη φωνάζεις, δεν σου άγγιξα καν το δόντι!
Τοτός: Το ξέρω, αλλά πατάτε στο πόδι μου!!!

Δίνει η μητέρα στο Τοτό ένα κέικ και του λέει:

- Μοίρασέ το με την αδερφή σου χριστιανικά.
- Και πώς είναι χριστιανικά;

- Θα κρατήσεις το μικρότερο κομμάτι και θα δώσεις στην αδερφή σου το μεγαλύτερο.

Και ο Τοτός:

- Μαρία, έλα να μοιράσεις το κέικ!

Γύρισε ο Τοτός από το σχολείο όλο χαρά κάτι που αμέσως έβαλε σε υποψίες την μητέρα του.

- Τι έγινε Τοτό και είσαι τόσο χαρούμενος; ρώτησε αυτή.
- Άσε μάνα, της απαντά. Σήμερα έβαλα μια βόμβα στην καρέκλα του καθηγητή και ρίξαμε πολύ γέλιο.

Η μάνα του:

- Καλά, και δεν ντρέπεσαι που θα πας αύριο στο σχολείο και θα σε τιμωρήσουν;

Και ο Τοτός:

- Σχολείο; Ποιο σχολείο;!!!

-Λοιπόν Τοτέ, σε τι καταλήγει ο ακουστικός πόρος;
-Στο τύμπανο, κυρία.

-Και μετά το τύμπανο τι υπάρχει;

-Το μέσον, κυρία.

-Και μετά το μέσον;

-Ο λαβύρινθος, κυρία.

-Ωραία, και τι υπάρχει μέσα στο λαβύρινθο;

-Ο Μινώταυρος, κυρία!

- Τοτέ, για πες μας... Το "εγώ διαβάζω, εσύ διαβάζεις..." τι χρόνος είναι;
- Χαμένος!

Πάει ο Τοτός στον γιατρό και βλέπει ένα κοριτσάκι να κλαίει. - "Γιατί κλαις;", ρώτησε ο Τοτός. - "Να, ήρθα για εξέταση αίματος, και ο αδερφός μου είπε ότι για να σου πάρουν αίμα σου κόβουν ένα κομμάτι από το δάχτυλο..."

Αμέσως ο Τοτός αρχίζει τα κλάματα και τις φωνές.

- "Καλά, εσύ γιατί κλαις στα ξαφνικά;", ρωτάει το κορίτσι. - "Γιατί εγώ ήρθα για ανάλυση ούρων!!!"

Τελικές προαγωγικές εξετάσεις στη Βιολογία, πρωταγωνιστές ο Τοτός και ο εξεταστής.

- Τοτέ, πηδάει ο φύλλος;
- Εεεε, χμμμ, για να το σκεφτώ λίγο... Όχι κύριε. Δεν πηδάει.
- Λυπάμαι Τοτέ, λάθος απάντηση. Κόβεσαι.
- Μα καλά, δάσκαλε, για φύλλου πήδημα θα με κόψεις;

Όλο αγωνία η μαμά του Τοτού:

- Τι έγινε, Τοτό; Πως πήγε η πρώτη μέρα στο σχολείο;
- Πρώτη; Εννοείς ότι θα πάω και αύριο;

Η μαμά του Τοτού γέννησε δίδυμα.

Ο Τοτός τα κοιτάζει καλά-καλά, γυρνά στην μαμά του αποφασιστικά και λέει: - Μαμά, αυτό να πάρουμε!

Τοτός: Μαμά, σήμερα δεν θέλω να πάω σχολείο...

Μαμά: Γιατί παιδί μου;

Τοτός: Δεν αισθάνομαι καλά...

Μαμά: Που δεν αισθάνεσαι καλά;

Τοτός: Στο σχολείοοοοοοοοο...

Δασκάλα: Πως μπορούμε να διατηρούμε το σχολείο καθαρό αφού έφυγε η καθαρίστρια λόγω κρίσης;
Τοτός: Απλά να μην ερχόμαστε, κυρία!

-Μπαμπάς: Τι είναι παιδί μου το ΜΣΝ;
-Τοτός: Μη_Σε_Νοιάζει...!!!

Ο μικρός Τοτός κάθεται γονατιστός μπροστά από το κρεβάτι του και προσεύχεται δυνατά.
-Θεέ μου κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη η πρωτεύουσα της Ελλάδας!
-Γιατί χρυσό μου; ρωτά η μαμά του Τοτού.
-Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της Γεωγραφίας!

Ήταν ο Τοτός μια μέρα στο σχολείο και τους λέει η δασκάλα τους να γράψουν μια έκθεση για τα άλογα.
Πάει ο Τοτός την άλλη μέρα και λέει στην κυρία ότι έγραψε 5 σελίδες!

Κυρία: Μπράβο, Τοτέ για πες μας πως αρχίζει.
Τοτός: Ο καβαλάρης ανεβαίνει στο άλογό του.
Κυρία: Και πως τελειώνει;

Τοτός: Ο καβαλάρης κατεβαίνει από το άλογό του.
Κυρία: Και μέσα στο κείμενο όλο τι λέει, τότε;
Τοτός: Τούκου, τούκου, τούκου...

παίρνει ο Τοτός τηλέφωνο στο 199:
-Ναι παρακαλώ, το 199 εκεί;

-Μαλιστα, τι θα θέλατε;

Και ο Τοτός:

-Να έρθω και εγώ εκεί να γίνουμε 200;