

Λέει ο Τοτός στη μαμά του:
- Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον!
- Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη!
- Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!!

Ενώ ο πατέρας διαβάζει την εφημερίδα του, ο Τοτός μιλά ως συνήθως στο τηλέφωνο.
Όταν κλείνει ο Τοτός το τηλέφωνο σχολιάζει ο μπαμπάς:
- Μπα; Πώς και μίλησες μόνο ένα τέταρτο αυτήν την φορά;
- Είχαν πάρει λάθος!

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου στον Τοτό:
- Σε συνέλαβαν χτες δύο αστυφύλακες;
- Μάλιστα.
- Τύφλα στο μεθύσι;
- Μάλιστα, και οι δυο!

Ο Τοτός λέει στη μητέρα του:
- Μαμά, αυτή η καμήλα δεν μοιάζει με τη θεία μου;
- Τοτέ, αυτό που λες δεν είναι καθόλου ευγενικό!
- Γιατί, μήπως καταλαβαίνει η καμήλα τι λέω;

Ρωτά ο Τοτός την δασκάλα του.
- Κυρία, θα τιμωρούσατε ποτέ κανένα, για κάτι που δεν έκανε!
- Φυσικά όχι ,του απαντά η δασκάλα.
Και ο Τοτός, ανακουφισμένος, συνεχίζει.
- Ωραία, γιατί δεν έκανα την εργασία που μας είχατε βάλει!

Ο Τοτός γυρνάει από το σχολείο και λέει στη μαμά του:
- Μαμά, μαμά! Πάω να παίξω στην παιδική χαρά.
- Με το καινούργιο σου παντελονάκι;
- Όχι, με τους φίλους μου.

Ο δάσκαλος στον Τοτό:
- Γιατί η έκθεσή σου με θέμα το "γάλα" είναι τόσο μικρή; Δεν είχες τίποτε άλλο να γράψεις;
- Είχα, αλλά ήθελα να γράψω για το συμπυκνωμένο...

Ο Τοτός στον δάσκαλο:
- Κύριε, νομίζω ότι είστε άδικος. Δεν νομίζω πως η έκθεσή μου είναι για μηδέν.
- Ούτε κι εγώ, αλλά βλέπεις δεν υπάρχει κατώτερος βαθμός!

Ο δάσκαλος παραδίδει μάθημα Γεωγραφίας στα παιδιά:
- Μπορεί να μου πει κάποιος που βρίσκεται το Έβερεστ;

Πετάγεται και ο Τοτός...

- Γωνία Αθηνάς και Πλατεία Ομονοίας, κύριε ..

Ο Τοτός και ο Μπόμπος συζητάνε μεταξύ τους.
-Τι καλά που θα ήταν αν είχαμε γεννηθεί έναν αιώνα πριν. Λέει ο Τοτός:
-Και γιατί θα ήταν καλά; ρωτάει ο Μπόμπος.
-Γιατί θα ήταν και η Ιστορία πιο μικρή! απαντά ο Τοτός.

Τοτός: Μπαμπά, μπορείς να γράφεις στο σκοτάδι;
Μπαμπάς: Ναι, Τοτέ, νομίζω πως μπορώ, τι θέλεις να σου γράψω;

Τοτός: Να μου υπογράψεις τον έλεγχο!

Τοτός: -Δεν μπορώ να μπω στο internet.
Τεχνικός: -Το password είναι σίγουρα σωστό;

Τοτός: - Ναι, είδα τον Κωστάκη που το έγραφε.
Τεχνικός: -Και ποιο είναι το password;

Τοτός: - Πέντε αστεράκια!

Μια μέρα ο Τοτός βγήκε στη αυλή του σπιτιού του να παίξει. Εκείνη τη στιγμή περνούσε ο σκουπιδιάρης και τον ρωτάει:

- Τοτέ, έχετε σκουπίδια;
 - Ένα λεπτό να ρωτήσω τη μαμά μου. Μαμά, έχουμε σκουπίδια; ρώτησε.
 - Ναι, Τοτέ μου.
- Και τότε ο Τοτός προς το σκουπιδιάρη:
- Ναι, έχουμε, δεν θέλουμε!

- Τι θα έκανες Τοτέ, αν άνοιγε μία τρύπα στην βάρκα σου και έμπαιναν νερά;

- Α! Θα άνοιγα και μία άλλη για να φεύγουν!

Βάζει η δασκάλα έκθεση στα παιδιά. Μετά από λίγο σηκώνεται ο Τοτός και δίνει το τετράδιο του στην δασκάλα:

- Πολύ ωραίο θέμα, κυρία! Πρώτη φορά ευχαριστήθηκα τόσο να γράφω έκθεση, λέει ο Τοτός και βγαίνει έξω να παίξει. Ανοίγει και η δασκάλα περίεργη το τετράδιο:

"Όνομα: Τοτός

Ημερομηνία: Η σημερινή

Θέμα: Μια επίσκεψη στο σπίτι της γιαγιάς μου. Δεν έχω πάει στο σπίτι της γιαγιάς μου γιατί έχει πεθάνει."

Ο Γιαννάκης κάνει πάρτυ και καλεί τον φίλο του τον Τοτό:

- Λοιπόν Τοτέ, θα έρθεις στο πάρτυ μου το Σάββατο; Στις 6 η ώρα θα σας παίξω πιάνο, στις 7 θα σας ζωγραφίσω και στις 8 θα φάμε.
- Και το ρωτάς; Φυσικά και θα έρθω. Στις 8 ακριβώς, θα είμαι εκεί!

- Μιά βρύση, λέει η δασκάλα, στάζει 7 φορές στα δύο λεπτά. Πόσες φορές στάζει σε μία ώρα; Περνάει ένα πεντάλεπτο και γυρνά η δασκάλα στα θρανία και κοιτάει τις απαντήσεις των παιδιών. Όλα τα παιδιά το είχαν λύσει σωστά και γράφανε "210". Φτάνει και στον

Τοτό και βλέπει "6987654321:
- Τι είναι αυτό, Τοτέ; ρωτάει.
- Το κινητό του υδραυλικού κυρία!

Ήταν μια μέρα ο Τοτός με τη γιαγιά του στο δρόμο και βρίσκει ο Τοτός ένα αμαξάκι και το παίρνει και του λέει η γιαγιά του: -Τοτό, δεν παίρνουμε τίποτα απ' το πάτωμα.
Μια άλλη μέρα βρίσκει ένα καπέλο και του λέει η γιαγιά του πάλι: -Τοτό δεν παίρνουμε τίποτα απ' το πάτωμα. Μια άλλη μέρα σκοντάφτει η γιαγιά σε μια πέτρα και πέφτει κάτω. Λέει η γιαγιά: Τοτέ, δεν θα με σηκώσεις, αγάπη μου; Και λέει ο Τοτός: Μα γιαγιά, εσύ δεν μου έχεις πει πως δεν παίρνουμε τίποτα απ' το πάτωμα;!!!

- Πως πήγε η τελευταία μέρα στο σχολείο, Τοτό;
- Πολύ καλά. Η δασκάλα μου μάλιστα, με συμπάθησε τόσο πολύ, που μου είπε να πάω και του χρόνου στην ίδια τάξη, για να είμαι μαζί της.

Ο δάσκαλος ρωτάει το Τοτό:
-Αν στη μια σου τσέπη έχεις 10 ευρώ και στη άλλη 20 ευρώ, τι έχεις Τοτό;
-Φαίνεται πως έχω το παντελόνι κάποιου άλλου κύριε....

Η δασκάλα ζητά από τα παιδιά να διηγηθούν κάποιο γεγονός που τα συγκλόνισε τώρα τελευταία. Διάφορα παιδάκια λένε το δικό τους γεγονός και έρχεται και η σειρά του Τοτού να πει την ιστοριούλα του...
-Προχθές ο μπαμπάς μου έπεσε στο πηγάδι που έχουμε στην αυλή μας...
-Χριστός και Απόστολος βρε Τοτό, κάνει η δασκάλα σοκαρισμένη, ελπίζω ο άνθρωπος να είναι καλά τουλάχιστον σήμερα...
-Α ναι κυρία, σίγουρα είναι... γιατί από χθες σταμάτησε να ζητάει βοήθεια...!!!

Η γιαγιά του Τοτού του δίνει λεφτά για τα γενέθλια του! Ο Τοτός τα παίρνει και φεύγει αλλά τον σταματάει η μητέρα του:

- Τοτέ, κάτι ξέχασες να πεις στην γιαγιά σου!
- Τι;
- Τι λέω εγώ στον πατέρα σου κάθε φορά που μου δίνει λεφτά;
- Αααααααααα, λέει ο Τοτός, και απαντά στη γιαγιά: μόνο αυτά έχεις;

Ο Τοτός κοιμοταν την ώρα του μαθηματος και η δασκαλα τον ρωτα:

- Τοτε,πες μου δυο αντωνυμιες..
-Ποιος;Εγω;
- Μπραβο Τοτε,και νομιζα πως κοιμοσουν...

Πάει ο Τοτός σε ένα ζαχαροπλαστείο και ζητάει να μάθει αν έχουν παγωτό βατόμουρο. Ο ζαχαροπλάστης του λέει πως δεν έχει, αλλά ο Τοτός για τις επόμενες μέρες πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο ζαχαροπλαστείο και ζητάει να μάθει αν έχει παγωτό βατόμουρο. Έτσι λοιπόν αφού ο ζαχαροπλάστης δεν θέλει να τον χάσει από πελάτη παραγγέλνει να του φέρουν πέντε κιλά παγωτό βατόμουρο. Την άλλη μέρα ο Τοτός ξαναπάει στο ζαχαροπλαστείο και λέει:

- Έχετε παγωτό βατόμουρο;
- Ναι, απαντάει ο ζαχαροπλάστης
- Αηδία δεν είναι;!!!

Στο μάθημα της έκθεσης.
Η δασκάλα βάζει θέμα: "Μία μέρα στο γήπεδο."
Μετά από ένα λεπτό βλέπει τον Τοτό να σηκώνεται να δώσει το γραπτό του.

Διαβάζει έκπληκτη η δασκάλα: "Καιρός βροχερός. Ματς ανεβλήθη!!"

Δασκάλα: Παιδιά μου, άμα βρίσκατε στο δρόμο λεφτά και μυαλό, τι θα παίρνατε;

Τοτός: -Τα λεφταααά!!

Δασκάλα: -Εγώ θα έπαιρνα το μυαλό...

Τοτός: -ο καθένας παίρνει ότι του λείπει!!!