

Ο Τοτός επιστρέφει σπίτι του από το σχολείο και λέει στη μητέρα του:

-Μαμά, η δασκάλα με ρώτησε σήμερα αν έχω άλλα μικρότερα αδελφάκια, που θα πάνε κι αυτά στο ίδιο σχολείο. -Πολύ ευγενικό το ενδιαφέρον της, σχολιάζει η μητέρα. Και τι είπε μόλις έμαθε πως είσαι μοναχοπαιδί; - Δόξα σοι ο Θεός!!!

Οι μαθητές ενός κατηχητικού σχολείου (και ο Τοτός ανάμεσα σ' αυτούς) περιμένουν στην ουρά του κυλικείου για το μεσημεριανό τους. Μπροστά-μπροστά στον πάγκο του κυλικείου είχε ένα μπωλ με μήλα, που έγραφε: "Πάρτε μόνο ένα, ο Θεός σας κοιτάζει!" Στο τέλος του πάγκου ήταν άλλο ένα μπωλ με μπισκότα, οπότε πάει ο Τοτός και ...γράφει: "Πάρτε όσα μπισκότα θέλετε. Ο Θεός βλέπει τα μήλα."

Ο Τοτός φέρνει σπίτι του τον έλεγχο με την ακόλουθη παρατήρηση της δασκάλας του: -"Ο μικρός μιλάει πολύ". Την άλλη μέρα, ο Τοτός επιστρέφει τον έλεγχο στο σχολείο με την υπογραφή του πατέρα του και την ακόλουθη σημείωση: -"Και πού να γνωρίσεις τη μητέρα του."

Μία μέρα ο Τοτός ήταν ο Τοτός σε μια λίμνη και έλεγε: «8 8 8 8 8 8» ... - Μια κυρία έρχεται και του λέει: Γιατί λες «8 8 8 8 8 8»; Την ρίχνει μέσα και άρχισε να λέει: -«9 9 9 9 9 9 9 9 9 9»....!

Ρωτάει ο Τοτός: - Μπαμπά, αυτό εκεί καράβι είναι; - Όχι παιδί μου, υπερωκεάνιο. - Υπερωκεάνιο; Και πώς γράφεται το υπερωκεάνιο; - Μπα, μάλλον καράβι είναι...!!!

Πάει ο επιθεωρητής σ' ένα σχολείο, μπαίνει στην αίθουσα και ρωτάει:

- Ποιός σκότωσε την Λερναία Ύδρα; Πες μου εσύ Ελενίτσα. -Πάντως εγώ... κύριε, όχι! - Για πες μου εσύ, Τοτό... -Σας το ορκίζομαι κύριε, ούτε εγώ την σκότωσα.

Γεμάτος απορία για την άγνοια, ρίχνει μια άγρια ματιά στον δάσκαλο κι αυτός του λέει: - Δεν πιστεύω, κύριε επιθεωρητά, να υποψιάζεστε εμένα!!!!

Χτυπάει το τηλέφωνο στο σχολείο: -Εμπρός, απαντά η δασκάλα. - Καλημέρα σας. Πήρα να σας πω ότι ο Τοτός δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα στο σχολείο. -Ποιος είναι στο τηλέφωνο, παρακαλώ; -Ο μπαμπάς μου!

Ο Τοτός τηλεφωνεί στην αστυνομία: - Τρέξτε γρήγορα, ο πατέρας μου εδώ και μια ώρα παίζει ξύλο με έναν γείτονα! - Και γιατί δεν μας ειδοποίησες νωρίτερα; - Γιατί μέχρι τώρα νικούσε ο πατέρας μου!

Λίγο πριν τελειώσει το σχολείο όλη η τάξη έχει βγει φωτογραφία και η δασκάλα προσπαθεί να πείσει τα παιδάκια να αγοράσουν την ομαδική φωτογραφία: Σκεφτείτε πόσο ωραίο θα είναι όταν θα έχετε μεγαλώσει και θα βλέπετε την φωτογραφία και θα λέτε: αυτή είναι η Ελένη, είναι γιατρός, αυτός είναι ο Μιχάλης είναι δικηγόρος. Πετάγεται ο Τοτός: Και αυτή είναι η συχωρεμένη η δασκάλα μας...!!!

Ο Γιαννάκης και ο Τοτός συζητούν για το πώς γεννήθηκαν: - Εγώ, λέει ο Γιαννάκης , γεννήθηκα από τους γονείς μου. - Εγώ όμως, γεννήθηκα από ένα αυγό! λέει ο Τοτός. - Και πού το ξέρεις; ρωτάει ο Γιαννάκης. .. Να, κάθε φορά που περνάω από το σπίτι της γειτόνισσας την ακούω να λέει: "Να, περνάει ο γιος της κότας!"

Μετά το σχολείο πάει ο Τοτός στη μαμά του: - Μαμά, θα παίξω στο σχολείο τον Πόντιο Πιλάτο... Και απαντά η μαμά: - Ευτυχώς, να πλύνεις και κάποτε τα χέρια σου!

Μπορείς να μου πεις Τοτέ τι σημαντικό έγινε το 1789; - Γεννήθηκε ο μέγας Ναπολέον, κύριε. -Πολύ σωστά. Και το 1792; - Εεεε. Χμ... Ο μέγας Ναπολέον έγινε 3 χρονών!

Ο Τοτός λέει στον καινούργιο μαθητή του σχολείου: - "Ο καινούργιος διευθυντής δεν σου δίνει στα νεύρα;" Και το καινούργιο παιδί λέει: -

"Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Ο γιος του!!!" Και ο Τοτός: - "Εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ; - "Όχι." - "Πάλι καλά!!!"

Η δασκάλα στο σχολείο: - "Όποιος απαντήσει στην ερώτηση που θα κάνω θα σχολάσει τώρα! Πόσους κόκκους άμμου έχει η έρημος Σαχάρα;" Κανένας δεν απαντά. Την επόμενη, η δασκάλα: - "Πόσο νερό έχει ο Ατλαντικός Ωκεανός; Και πάλι κανένας δεν απαντά. Τότε, ο Τοτός της πετά μια σαΐτα κι η δασκάλα ρωτά: -Ποιος το έκανε; Και ο Τοτός σηκώνεται, χαιρετά και φεύγει!

Ρωτάει ο δάσκαλος τον Τοτό: -Η μητέρα σου αγοράζει ένα πουκάμισο προς 140 ευρώ, μια φούστα προς 150 ευρώ, ένα καπέλο προς 50 ευρώ και ένα ζευγάρι παπούτσια προς 150 ευρώ. Πες μου τι κάνουν όλα αυτά; -'Όλα αυτά, κύριε, κάνουν τον μπαμπά μου θηρίο!

Στο σχολείο ο δάσκαλος ζητά από τον Τοτό να κλείνει το ρήμα "βαδίζω".

- Βαδίζω , Βαδίζεις , Βαδίζει...
- Πιο γρήγορα, Τοτέ .
- Τρέχουμε , Τρέχετε , Τρέχουν...

Ο Τοτός στον πατέρα του:

- Μπαμπά, ο δάσκαλός μας δεν είναι καλός στα μαθηματικά.
- Πώς έβγαλες αυτό το συμπέρασμα ;
- Να, τον άκουσα να λέει ότι είμαι ένα άλυτο πρόβλημα γι' αυτόν!!!

Στις σχολικές εξετάσεις ο δάσκαλος βλέπει προβληματισμένο τον Τοτό και

- Μήπως σε στενοχωρεί η ερώτηση;
- 'Όχι, λέει εκείνος, η απάντηση!!!

Ο Τοτός με τον πατέρα του κάθονται στο σαλόνι. Λέει ο μπαμπάς στον Τοτό:

- Πήγαινε στο υπνοδωμάτιο και φέρε μου τις παντόφλες μου.  
Στο υπνοδωμάτιο κάθονται η αδερφή του Τοτού και μια φίλη της.  
Μπαίνοντας μέσα λέει ο Τοτός:

- Ο μπαμπάς μου είπε να σας δείρω και τις δύο!  
Η αδερφή του:

- Φύγε από δω ρε κωλόπαιδο!  
- Δε με πιστεύεις; Άκου (και φωνάζει στον πατέρα του:) Πατέρααα! Την μίαααα;  
- Και τις δύο ρε βλάκα!

Στο σχολείο, η δασκάλα λέει στους μαθητές να γράψουν έκθεση με τίτλο «Τι θα έκανα αν ήμουν πολύ πλούσιος». Στο τέλος του μαθήματος μαζεύει τις κόλλες και ο Τοτός δίνει λευκή κόλλα. Απορημένη η δασκάλα, τον ρωτάει:

- Τοτέ, γιατί έδωσες λευκή κόλλα; Ήταν τόσο δύσκολο το θέμα και δεν ήξερες τι να γράψεις;  
- Όχι κυρία, απλά αυτό είναι το όνειρό μου. Να είμαι πλούσιος και να μην κάνω τίποτα!

Σε μια από τις ώρες διδασκαλίας η δασκάλα έβαλε στους μαθητές έκθεση και τους είπε να περιέχει κάτι από: Ιστορία, Θρησκευτικά, Βιολογία και να τελειώνει με μυστήριο.

Μετά από 3 λεπτά ο Τοτός φωνάζει ότι τελείωσε και ζητά να βγει διάλειμμα. Η δασκάλα του γεμάτη απορία ζητάει να διαβάσει την έκθεση του.

Δείτε τι έγραφε:

«Η χριστιανή (Θρησκευτικά) βασίλισσα (Ιστορία), έμεινε έγκυος (Βιολογία), αλλά από ποιον;( μυστήριο)»!!!

Ήταν ο Τοτός και Γιαννάκης και συζητούσαν και λέει ο Τοτός:  
- Ξέρεις, η μεγάλη μου αδελφή απέκτησε ένα μωρό. Μόνο που δεν μου είπαν αν είναι αγόρι η κορίτσι, για να ξέρω, αν είμαι θείος η θεία!

Ο Τοτός γυρίζει από το σχολείο κατασυγχυσμένος. Η μαμά του τον υποδέχεται ανήσυχη:

- Τι σου κάνανε παιδί μου; Μήπως σε χτύπησε κανείς;
- Όχι, όχι, μόνο μας φέρανε καινούρια δασκάλα κι αυτή είναι τελείως αγράμματη!
- Αγράμματη! εκπλήσσεται η μαμά. Μα πώς είναι δυνατόν αυτό παιδί μου; Πώς το κατάλαβες;
- Να... μ' έβαλε κι έγγραφα το όνομα μου κι ύστερα δεν μπορούσε να το διαβάσει!

Ο δάσκαλος στην τάξη:

- Τοτό, ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη που ξέρεις;
- Λάστιχο, κύριε...
- Μα αυτή δεν είναι μεγάλη.
- Ναι, αλλά μακραίνει όσο θέλεις!!!

Ο Τοτός γυρίζει σπίτι του σε κακά χάλια.

- Τι έπαθες; ρωτάει η μαμά του.
- Να, σήμερα ήρθε στο σχολείο ένας ταχυδακτυλουργός, με χτύπησε στην πλάτη και έβγαλε από τα μαλλιά μου ένα εικοσάρικο...,
- Θεέ μου, σε χτύπησε τόσο πολύ;

-Όχι αυτός μαμά. Αλλά μόλις έφυγε ήθελαν όλα τα παιδιά να δοκιμάσουν.

Μητέρα: Ποιος θα φάει καρπούζι;  
Τοτός: Εγώ.

Μητέρα: Ποιος θα πει χυμό;  
Τοτός: Εγώ.

Μητέρα: Ποιος θα πλύνει τα πιάτα;  
Τοτός: Ε, όλα εγώ θα τα κάνω;

- Τοτό, πώς πήγες σήμερα στο σχολείο;
- Πολύ καλά, μπαμπά. Σήκωσα και το χέρι μου.
- Και σε ποια ερώτηση απάντησες;
- Ποιος έσπασε το τζάμι της τάξης!!!

Δασκάλα: Τοτέ πες μας μια λέξη με τρία "ου".

Τοτός: Μπουφάν, κυρία.

Δασκάλα: Μα αυτή δεν έχει τρία "ου", που είναι τα άλλα δύο;

Τοτός: Στην κουκούλα, κυρία!!!

Μιλάνε στην τάξη για την εκκλησία και ρωτάει η κυρία τα παιδιά αν έχουν δει καλόγερο. Πετάγεται ο Τοτός και λέει: -Εγώ κυρία, έχω δει, έχουμε σπίτι μας! -Τον φιλοξενείτε; -Όχι! Κρεμάμε τα μπουφάν μας!!!

Ο Τοτός πάει στο φαρμακείο και λέει στο φαρμακοποιό: -Παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε ένα κουτί ακετυλοσαλικυλικό οξύ; -Ασπιδίνες, θες να πεις!- Ναι, αλλά δε μπορώ να προφέρω τη λέξη!

Χτυπά ο Ζαν-Κλωντ Βαν Νταμ την πόρτα του Τοτού:

- Ποιός είναι;
- Ο Ζαν-Κλωντ Βαν Νταμ.
- Να φύγετε και οι τέσσερις!

Λέει ο Τοτός στον Μπόμπο:

Τοτός: Ξέρεις το ανέκδοτο της σύμπτωσης;

Μπόμπος: Όχι!

Τοτός: Ούτε και εγώ, τι σύμπτωση!!!

Δάσκαλος: Γιατί δεν μιλούν τα ψάρια, Τοτέ;  
Τοτός: Γιατί μόλις ανοίξουν το στόμα τους μπαίνει νερό μέσα...!

Τοτός: Μαμά, μαμά, το σαπούνι αρρώστησε!  
Μαμά: Που το κατάλαβες, παιδί μου;  
Τοτός: Μα κάθε μέρα λιώνει!

Τοτός: Μαμά, διψάω...  
Μαμά: Κοιμήσου, παιδί μου!  
Τοτός: Διψάω...  
Μαμά: Αν δεν κοιμηθείς αμέσως, θα έρθω να σε δειρώ!!!  
Τοτός: Όταν έρθεις να με δείρεις, φέρνεις και ένα ποτήρι νερό;

Δασκάλα: Τοτό, θα μας πεις μάθημα;  
Τοτός: Κυρία, να βγω έξω;

Δασκάλα: Γιατί παιδί μου να βγεις έξω;  
Τοτός: Γιατί η μάνα μου με είπε να λέω το μάθημα απ' έξω...

-Τοτό, μετάφρασε στα Αγγλικά: «Η γάτα έπεσε στο νερό και πνίγηκε».  
-Πανεύκολο κυρία: «The cat bum in the water, glu glu glu, no more miaow miaow»!!!

Ο δάσκαλος μαλώνει τον Τοτό για τις απαράδεκτες επιδόσεις του στο μάθημα της έκθεσης:

- "Δεν ντρέπεσαι; Τι έκθεση είναι αυτή; Σύνθεση κακή, κείμενο γεμάτο ορθογραφικά λάθη, ελεεινή εμφάνιση.

- Θα την δείξω στον μπαμπά σου!

Και ο Τοτός:

- "Καλά θα του κάνετε! Δεν μπορώ να τ' ακούω εγώ μια ζωή για τα δικά του λάθη" !